

Casa Cologna

NIEUWSBRIEF
WWW.ABRUZZOVAKANTIE.EU

DECEMBER 2018



RECEPT VAN DE
MAAND

TIMBALLINI DI
PATATE

NIEUWS VAN DE
MAAND

KERSTMIS

STAD/STREEK VAN
DE MAAND

ROME

Recept van de maand

Timballini di patate con salsa al curry

Een leuk uitzierend en lekker bijgerecht van aardappelen.

benodigheden:

5 aardappelen

100 ml verse room

4 eetlepels geraspte parmezaanse kaas

40 gr bacon/spekblokjes

klontje boter

2 eieren

zout en peper

voor de saus:

150 ml verse room

2 eetlepels bloem

20 gr ui

2 eetlepels kerrie poeder

2 eetlepels olijfolie

zout

Kook 3 aardappelen in gezouten water en pureer ze als ze gaar zijn. Doe de aardappelpuree in een kom (goed afgekoeld) en voeg de eieren, de Parmezaanse kaas, de spekblokjes en de room toe, voeg peper en zout naar smaak toe en roer dit mengsel goed door elkaar.

Snij de overige 2 aardappelen in zeer dunne plakjes en blancheer deze 1 minuut in kokend water. Afgieten en af laten koelen.

Smeer een vorm (bv een cupcakevorm) in met boter en zet de aardappelschijfjes in de vorm, onderkant en zijkant. Voeg daarna de puree toe en bak het geheel in een voorverwarmde oven 30 minuten op 180° C.

Saus:

Snij de ui fijn en fruit deze in een pan met olie. Voeg de kerrie en een snufje zout, de bloem en de room toe. Breng het aan de kook totdat het indikt. Roer de saus goed door totdat er een romige dikke saus ontstaat.

Haal de aardappel timbaaltjes uit de oven en zet ze ondersteboven in een schaal, en overgiet ze met de saus.



BUON APPETITO

Kerstmis en nieuwjaar.

Natuurlijk wordt kerstmis ook in Italië gevierd. 8 december is een vrije dag: Immacolata Concezione (Onbevleete ontvangenis) en dan wordt overal de kerstversiering opgehangen. Huizen worden met lichtjes versierd, bont en knipperend het liefst :)

Ook worden er kerstbomen gezet in de huizen. Men geeft elkaar met kerst vaak een panettone, een soort brood, maar omdat het wat zoet is, lijkt het meer op een cake. Gevuld met rozijnen maar er kan ook chocolade of crème in zitten. De supermarkten staan nu vol met zoveel verschillende panettone

Eerste kerstdag verschilt niet veel van die in Nederland. Men eet met z'n allen thuis, gezamenlijk met de hele familie. Tweede kerstdag heet Santo Stefano.

De naamdag van de heilige Stefanus valt op 26 december en wordt gevierd als Tweede Kerstdag. Dan bezoekt men familie of gaat op pad naar de bergen.

De jaarwisseling wordt vaak gevierd met vrienden en/of familie, bij iemand thuis, in een restaurant, hotel of men huurt een vakantiehuis met z'n allen.

Op oudejaarsavond (notte di San Silvestro) worden er linzen (lenticchie) gegeten want dat brengt geluk. De linzen worden gegeten samen met een gevulde varkenspoot (zampone).

Om 12 uur (mezzanotte) wordt er geproost met prosecco en worden er druiven gegeten.

Er wordt wel vuurwerk afgestoken maar niet zo heel veel. Door het jaar heen mag er in Italië al vuurwerk afgestoken worden dus waarom zou je dat in het holst van de nacht, in de kou doen?

En wat wel bijzonder is, is dat er rood ondergoed gedragen wordt, dat brengt ook geluk!! De lingeriezaken hangen nu ook echt vol met rode lingerie.

Nieuwjaarsdag (capodanno) is net als in Nederland een dag om bij te komen, familie en vrienden een gelukkig nieuwjaar te wensen (buon anno) en natuurlijk om samen te eten en te drinken.

De kerstversiering blijft hangen tot 6 januari, de dag van Befana, de heks die aan de lieve kinderen cadeautjes komt brengen en aan de stoute kinderen steenkooltjes. Zij komt vliegend op een bezemsteel en gooit de cadeautjes, of steenkooltjes, door de schoorsteen naar binnen.

Wij, Tieno en Jet, wensen jullie allen fijne gezellige kerstdagen en een heel gelukkig en gezond 2019 !



Rome

Hoezo Rome? Dat ligt toch niet in Abruzzo? Inderdaad. Maar Rome is een hele goede keus om te combineren met een vakantie bij Casa Cologna.

Er zijn diverse mogelijkheden.

Je vliegt vanuit Nederland naar Rome, blijft daar een paar dagen en huur daarna een auto en rijd naar de andere kant van Italië. Casa Cologna ligt op 225 km afstand van Rome en het is een schitterende rit dwars door de Apennijnen over een hele mooie (tol)weg. Of sluit je vakantie af met een bezoek aan Rome en vlieg daarna terug naar Nederland.

Maar ook is Rome heel goed te bereiken vanaf Casa Cologna voor 1 dag. En dan hoef je niet eens zelf te rijden. Er gaan elke dag diverse busmaatschappijen op en neer naar Rome. De meeste stoppen bij Tiburtina, aan de rand van Rome. Bij het busstation is ook het trein- en metrostation. Voor 1,50 koop je een metrokaartje en sta je na 10 minuten in het centrum van Rome. Van daaruit kan je de stad te voet bekijken, Rome is niet heel erg groot. Maar wil je snel aan de andere kant zijn dan neem je weer voor 1,50 de metro. Snel, handig en goedkoop.

De busmaatschappijen die dagelijks rijden naar Rome en bij ons in de omgeving een halte hebben zijn oa.:

Gaspari (gasparionline.it)

Flixbus (flixbus.nl)

Baltour (baltour.it werken samen met flixbus)

De prijzen kunnen variëren maar het is al mogelijk om voor 10 euro enkele reis in Rome te komen.

