

Casa Cologna

NIEUWSBRIEF
WWW.ABRUZZOVAKANTIE.EU

OKTOBER 2018



RECEPT VAN DE
MAAND

OLIJVENSOEP

NIEUWS VAN DE
MAAND

DIERENDAG

STAD/STREEK VAN
DE MAAND

PRATI DI TIVO

Olijvensoep

1 1/2 (kokend) water
3 tabletten kippenbouillon
1 pot groene olijven
1/2 pot zwarte olijven
beide op waterbasis en NIET op olie
mascarpone 250 gr
1/2 bakje tapenade mediterrane
sjalotje en knoflook fijn gesneden

In een beetje olie de knoflook en het sjalotje fruiten, het kokende water erbij doen samen met de bouillontabletten.

De olijven afgieten en samen met de tapenade toevoegen.
Op een zacht vuurtje laten doorkoken

Daarna pureren met een staafmixer.

Doe in een aparte kom de mascarpone en voeg een heel klein beetje hete soep erbij, blijven roeren tot het een gladde massa is, weer een beetje soep erbij, zolang tot de mascarpone dun is, daarna bij de soep gieten.
Eventueel, naar smaak, zout en peper toevoegen.
Opdienen met fijn gesneden basilicum.

BUON APPETITO



Dierendag.

Dierendag op 4 oktober is bekend in Nederland. Hoewel dierendag een kleine Italiaanse basis heeft, wordt deze dag hier niet 'gevierd'. Toen er in de jaren 20 het verzoek kwam om 1 dag per jaar speciaal aan de dieren te denken, werd er gekozen voor de sterfdag van Franciscus van Assisi. Hij bekommerde zich om het lot van o.a. dieren en planten. En volgens overlevering hield hij ooit een preek voor de dieren.

Onze dieren hebben elke dag dierendag ;) Wij hebben onze honden Bari en Milo uit een asiel hier in Italië gehaald. Ze waren toen slechts 3 maanden oud en achtergelaten in een veld toen ze 1 maand oud waren. Toen wij ze zagen waren we ook wel meteen verkocht... Eind oktober worden ze 3 jaar en we kunnen ons geen leven meer zonder ze voorstellen. Ze zijn super lief en altijd enthousiast. Ze zijn dol op de gasten, al moeten die even wennen aan de onstuimigheid van de twee honden. Afgelopen seizoen hebben er diverse keren kinderen gespeeld met Bari en Milo, een lege plastic wijnfles is ideaal om mee te voetballen. Dat vinden de kinderen én de honden prachtig. De honden vinden het een feest om mee te mogen met de auto. Buiten het seizoen gaan we vaak met ze de bergen in of maken een strandwandeling. Het zijn een soort van labradors en dus vinden ze zwemmen in het water erg leuk.

De twee rode duivels Robi en Turo zijn onze twee katers. Zij zijn nu anderhalf jaar bij ons. We hebben ze als katten ergens hier in de omgeving opgehaald. Na een periode van wennen aan elkaar zijn het dikke maatjes geworden met de honden. Vaak liggen ze samen in 1 mand te slapen. Net als de twee hondenbroertjes hebben ook de kattenbroertjes ieder hun geheel eigen karakter en verschillen ze best veel van elkaar.

Turo komt van Tutto Rosso (helemaal rood) en Robi van Rosso Bianco (rood wit) Turo gaat altijd mee de honden uitlaten en hij doet zijn behoefte dan ook, net als de honden, in het veld. Ze zijn niet bang voor de honden die toch wel 7 x zo groot en zwaar zijn. Net als alle katten hebben die van ons ook de gekke 5 minuten en Bari en Milo kijken daar met angstige ogen naar. Ze kruipen dan dicht bij ons. Nadien liggen ze gebroederlijk weer samen te slapen!



Prati di Tivo

Laatst brachten we een bezoekje aan Prati di Tivo. Het is een gebied op een uur rijden van ons vandaan. Omdat het heel hoog ligt is de weg er naar toe schitterend maar niet geschikt voor mensen die snel wagenziek worden. Je hebt namelijk een stuk of 20-25 haarspeldbochten te gaan. Eerst passeer je Pietracamela, een prachtig oud dorpje, de eerste huizen zijn daar in de rotsen gemaakt en later uitgegroeid tot een dorp. De moeite van het bezoeken waard.

De weg slingert daarna nog steeds naar boven tot je uiteindelijk bij Prati di Tivo uitkomt. In de winter is dit een skigebied en vanaf dit punt gaat er een skilift naar boven. In de ander maanden kan je hier uitstekend wandelen. Wij waren daar op een zondag en het was ontzettend druk. Het is een soort plein met hotels, winkels, barretjes en terrasjes. Ook is er een avonturenpark in het bos, waar kinderen (en volwassenen) een parcours afleggen door de beukenbomen.

We zijn daar nog verder naar boven gereden tot we aan het einde van de weg kwamen. Van daaruit kan je een wandeling maken naar boven, richting de Corno Grande, de hoogste top van de Apennijnen. Je komt dan in de buurt van de gletsjer, de meest zuidelijk gelegen gletsjer van Europa.

Je kunt doorlopen tot aan Rifugio Carlo Franchetti (1960) vanwaar je een prachtig uitzicht hebt op de Corno Grande en Corno Piccolo.

Onderweg zie je ook nog een verlaten hotel, dit is gebouwd rond 1935, maar door de komst van de oorlog nooit voltooid. Net na de oorlog werden aanwezige materialen geplunderd en bleef het hotel onafgebouwd. Later zijn er diverse plannen geweest om het hotel (Albergo diruto) af te maken maar helaas waren er altijd weer omstandigheden waardoor dit niet gebeurde. (slecht bereikbaar voor materialen, aardbeving etc)

